

STAM

Stadsmuseum Gent



startpunt audioroute

Museumshop Huis van Alijn
Kraanlei 67
9000 Gent
09 269 23 61



naar de brugse poort met zohra

De Brugse Poort in de jaren zeventig:
de Marokkaanse Zohra brengt haar jeugd door
tussen nonnen en pastoors, wanneer de eerste imams
in de wijk arriveren. Als meisje zoekt ze
haar weg tussen Sinterklaas en Suikerfeest,
tussen hoofddoek en minirok.

ontdek ook de blikvangers onderweg!



STAM: Bijlokesite, Godshuizenlaan 2, B-9000 Gent T. 09 267 14 00
v.u.: Annelies Storms, Botermarkt 1, B-9000 Gent

KONINKRIJK BELGIË



PASPOORT VAN *zohra*

paspoort N^o

176511



naam:

... Boucharafat ...

voornaam:

... Zohra ...

geslacht: /man | vrouw

geboren in: 1963

te: Tanger

nationaliteit: Marokkaans-Belgisch

woonplaats:

blijven plakken in gent: sinds 1971

Zohra Boucharafat werd geboren in de Marokkaanse stad Tanger, in de wijk Castilla. Haar vader vertrok in 1970 naar België. In 1971 reisde Zohra hem samen met haar moeder en broer achterna naar Gent. Zohra liep lager onderwijs in de wijk Brugse Poort en middelbaar onderwijs bij de zusters in de O.L.V. Visitatie in Mariakerke. Na enkele jaren in de commerciële sector ging ze in 1991 aan de slag bij integratiecentrum El Ele. Sinds 2006 werkt ze als programmator in het Gentse Intercultureel Centrum De Centrale.

maak ook kennis met

**priester
koen blicck**
gent, 1935

Sinds de jaren zestig actief als bruggenbouwer tussen verschillende gemeenschappen in Gent, medeoprichter van intercultureel jeugdhuis El Paso, sinds 1990 pastoor van de Sint-Jozefparochie in de Rabotwijk.

**priester
marcel de meyer**
oostakker, 1942

Van 1974 tot 1992 werkzaam in de Brugse Poort, sindsdien pastoor van de kleurrijke 'Regenboogkerk' Sint-Antonius in de Heirniswijk.

si mimoun zerri
chefchaouen, 1951

In 1977 naar Gent gebracht door de Marokkaanse gelovigen om als imam op te treden. Verhuisde midden jaren tachtig naar Ronse waar hij nog steeds als imam actief is.

mohamed dahrouch
temsamane, 1936

Kwam in 1964 als gastarbeider naar Gent, waar hij zijn hele leven in de textielsector werkte.

fatima dahrouch
tanger, 1960

Dochter van Mohamed Dahrouch, vervoegde in 1968 haar vader in Gent, vandaag medewerkster van de Federatie van Marokkaanse Verenigingen (FMV).

taieb el jaouhari
zaïou, 1950

Migreerde in 1970 naar Gent om in de textiel te werken, nam in 1985 de halal-slagerij van zijn neef in de Brugse Poort over.

mohammed bouyahiaoui
berkane, 1952

Migreerde in 1970 naar Gent om in de textiel te werken, sinds 2007 penningmeester van de Arabische moskee Okba Ibn Nafi in de Warandestraat.

agnes van camp
antwerpen, 1955

Oprichtster en coördinator van vrouwenhuis (en later integratiecentrum) El Ele, werkt sinds 1991 voor de Gentse Integratiedienst.

katrien desmet
gent, 1961

Werkneemster van El Ele sinds het ontstaan in 1982 tot het einde in 2008, sindsdien is ze medewerkster van de Federatie van Marokkaanse Verenigingen (FMV).