

# STAM

Stadsmuseum Gent



startpunt audioroute  
Museumshop Huis van Alijn  
Kraanlei 67  
9000 Gent  
09 269 23 61



## door de stad met giorgio

De Italiaanse ijsmaker Giorgio weet het wel zeker: alles wat lekker en goed is in Gent, komt uit Italië.

De Gents-Italiaanse zangeres Sarah Ferri gaat met hem mee op ontdekkingstocht. Volg Giorgio en Sarah door Italiaans Gent, van de Mokabon tot de Veneziana. Welke migratieverhalen schuilen achter deze Gentse successen?

ontdek ook de blikvangers onderweg!



STAM: Bijlokesite, Godshuizenlaan 2, B-9000 Gent T. 09 267 14 00  
v.u.: Annelies Storms, Botermarkt 1, B-9000 Gent



**1** *kraanlei 67*, museumshop  
huis van alijn

**2** veneziana, hét ijssalon  
van gent tot 2006

**3** mokabon, bekend  
koffiehuis in gent

**9** ijskar of  
korenmarkt

**4** zicht op de sint-baafskathedraal,  
thuishaven van het lam gods,  
het gentse altaarstuk

**5** *vlaanderenstraat 1*,  
zicht op de  
vlaanderenstraat

**8** *kortedagsteeg 24/38*,  
bortolo, bekend ijssalon  
in gent tot 1962

**7** *lammerstraat 37*, zicht  
op de kuiperskaai, beruchte  
uitgaansbuurt tot de afbraak  
in de jaren negentig

**6** administratief  
centrum stad gent

■ blikvanger  
□ sticker



Giorgio Ghiotto werd geboren in San Bonifacio, een gemeente in de Italiaanse provincie Verona. Hij groeide op in het naburige dorp Arcole. In 1971 vertrok hij uit Italië om voor de Gentse ijsmakersfamilie Zangrando in Solingen (Duitsland) te werken. In 1974 sloten de Zangrando's hun ijssalon daar en kwam Giorgio mee met hen naar Gent om in de Veneziana te werken als helper-ijsbereider. In 1988 trouwde hij met zijn Vlaamse vriendin. Samen kregen ze drie kinderen. Giorgio bleef voor de Veneziana werken tot de sluiting in 2006. Sindsdien werkt hij als ijsverkoper voor Pierino-ijs.

