

# STAM

Stadsmuseum Gent



## startpunt audioroute

STAM  
Bijlokesite  
Godshuizenlaan 2  
9000 Gent  
09 267 14 00



## op zoek naar carmen

In de jaren zestig leefde de Spaanse Carmen als dienstmeid in bij de rijke familie van de 8-jarige Louis. Plots verdween ze uit zijn leven. Vijftig jaar later komt Louis op zijn zoektocht naar Carmen op het spoor van de mysterieuze Madame Billault. Volg Louis en maak kennis met de échte getuigen van de Spaanse migratie.

**ontdek ook de blikvangers onderweg!**



STAM: Bijlokesite, Godshuizenlaan 2, B-9000 Gent T. 09 267 14 00  
v.u.: Annelies Storms, Botermarkt 1, B-9000 Gent



5 au malaga,  
voormuide 93

4 opgeëistenlaan 20-66,  
voormalige textielabriek  
uco — de hemptinne

6 miat

3 hogar español,  
hoogstraat 75

2 boerenkot,  
coupure 653

7 voorruit, sint-pieters-  
nieuwstraat 23

start  
1+9 stam

8 f. bernardstraat 86, crombeen-  
instituut, voormalig klooster  
van de zusters franciscanessen

blikvanger  
sticker

# KONINKRIJK BELGIË



## PASPOORT VAN *carmen*

paspoort N<sup>o</sup>

330359



naam:

?

voornaam:

Carmen

geslacht: ..... /man | vrouw

geboren in: 1950

te: Galicië

nationaliteit: Spaans

woonplaats: ??

blijven plakken in gent: 1966-1968

Geboren in ~~Malaga~~ Galicië.  
Aangekomen in Gent in 1966  
en terug vertrokken in 1968.  
Werkte in Gent als inwonende  
dienstbode voor een familie  
aan de Coupure (?).

### *maak ook kennis met*

**lucien bouqué**  
gent, 1945  
Sinds de jaren 1970 uitbater  
van de Hogar Español,  
gehuwd met een Spaanse  
die als dienstbode naar  
Gent kwam.

**sole fernandez**  
san esteban  
de los buitres, 1959  
Kwam in 1963 samen met  
haar broer en ouders naar  
Gent. Nadat haar moeder  
overleed, werd ze opgevangen  
door Madame Billault.

**raquel bekaert**  
san sebastian, 1930  
Kwam in 1937 als 'niña  
de la guerra' in Gent terecht  
op de vlucht voor de Spaanse  
burgeroorlog en bleef  
er wonen.

**zuster maria**  
gent, 1930  
Trad in 1954 in in het  
klooster van de zusters Francis-  
canessen, beter bekend als  
het Crombeen, leerde Spaans  
tijdens een missieverblijf  
in Latijns-Amerika.

Ambtshalve geschrapt bij Collegebesluit